



Stichting Childrenshome

Een bijdrage leveren

De adoptiekinderen

Adoptiekinderen in dorpen

De adoptieouders

Nieuws

Weeshuis Pudhu Vansantham

Weeshuis Pudhu Punal

Weeshuis Pudhu Yugam

Weeshuis Pudhu Udhayam

Weeshuis Pudhu Irudayam

Ondersteunen dorpskinderen

Incredible India

Op bezoek bij uw adoptiekind

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Bestemming van uw bijdrage

Sponsors

Terugblik reis India

Fotoalbum reis India 2010

Fotoalbum reis India 2007/08

Fotoalbum reis India 2008/09

Linkpartners

Onze banner/link op uw site?

Zoeken in deze site

Contact



## Nieuws tot 31-12 2010



*Al het nieuws over en van onze stichting wordt zorgvuldig bijgehouden. Nieuwe mededelingen betreffende de financiële adoptie en ondersteuning van de weeshuizen, projectverslagen, acties en persartikelen kunt u hier terugvinden.*

**Bekijk het nieuwsarchief:**

[Nieuws tot 31-12-2009](#)

[Nieuws tot 31-12-2008](#)

[Nieuws tot 31-12-2007](#)

[Nieuws tot 23-06-2007](#)

### >> 22 december Klaar voor vertrek

De koffers zijn gepakt en we zijn er helemaal klaar voor. Het zal nog een beetje spannend zijn of we op tijd de lucht in kunnen maar hopelijk is dit geen probleem. Brussels Airport heeft weer genoeg antivries dus dat kan geen probleem zijn. We kunnen alle kinderen die in de weeshuizen verblijven en de dorpskinderen die in de dorpen wonen verblijden met nieuwe kleding en schoolmaterialen.

Dankzij de gulle giften van vele financiële adoptie-ouders en sponsors is er een totaal bedrag binnengekomen van € 2.383,70. Een fantastisch bedrag en we willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Via ons reisdagboek <http://childrenshome2010.waarbenjij.nu/> kunt u ons volgen.

Via <http://daphnehabets.waarbenjij.nu/> kunt u ook Daphne volgen.

Groetjes en nogmaals, iedereen bedankt

### >> 2 december Kerstgift Childrenshome

Childrenshome ontvangt veel anonieme kerstgiften. Ook deze mensen willen we hartelijk bedanken voor hun donatie en betrokkenheid.

### >> 25 november Childrenshome bezoekt kinderen in India 2010/2011

Childrenshome bezoekt kinderen van de weeshuizen en de dorpskinderen.

Op donderdag 23 december vertrekken we vanaf Brussel rechtstreeks naar Chennai. Wij komen daar aan op vrijdagmorgen en hebben daarna, na zeven uur wachten, een binnenlandse vlucht naar Madurai. Deze keer zijn we niet met z'n tweeën maar in gezelschap van Daphne Habets, een adoptie-ouder. Deze gaat haar adoptiekindje Kavitha bezoeken die in het weeshuis Pudhu Punal woont. Op de luchthaven van Madurai staat Antoni al klaar om ons naar het weeshuis te brengen. 's-Avonds zijn we uitgenodigd om kerstavond met alle kinderen door te brengen. De volgende week zullen wij de overige weeshuizen gaan bezoeken en ook een bezoek brengen aan de kinderen die in de diverse dorpen wonen. Ook de "dorps" kinderen van onze nieuwe organisatie DEET zullen wij een bezoek brengen. Als laatste staat een bezoek aan het weeshuis Pudhu Irudayam op het programma. Dit weeshuis staat dicht bij de kust en het is voor ons dan makkelijker om door te reizen naar Mamalapuram, onze vaste uitrustplaats aan de kust vlakbij Chennai. Hier verblijven we dan enkele dagen om op donderdag 13 januari weer van Chennai naar Brussel te vliegen.

Via ons reisdagboek <http://childrenshome2010.waarbenjij.nu/> zijn we te volgen.

Ook Daphne Habets heeft een reisdagboek <http://daphnehabets.waarbenjij.nu/>



### >> 24 november Het gevoel van Suzan Stolk: Lief, enthousiast en zo vrolijk! Pudhu Punal!

De reis gaat in no-time voorbij en dat is wat onwerkelijk nog. Wat ook voorbij is, is ons bezoek aan Pudhu Punal. Ik kan er een heeeel lang verhaal over schrijven (en dat doe ik zo ook vast wel) maar het was in 1 woord fantastisch!

Klik hier <http://suus10.waarbenjij.nu/index> om haar reisdagboek te lezen.

### >> 14-november Broeder Sebastian bezoekt Childrenshome.

Op 9 november heeft Broeder Sebastian een bezoek gebracht aan Childrenshome. Hij was, op uitnodiging

van een Deense organisatie op bezoek geweest in Denemarken. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons te bezoeken. Op dinsdagmiddag 9 november hebben wij hem op Schiphol opgehaald. Op verzoek van Woningstichting Volksbelang heeft Br. Sebastian de volgende dag een lezing gegeven over het reilen en zeilen van zijn organisatie SJDT in Zuid-India. Ook de financiële adoptie van de kinderen die in de weeshuizen wonen en van de kinderen die nog bij hun familie in de dorpen wonen is ter sprake gekomen. Hij vertelde dat bijna de helft van de Indiase bevolking onder de armoedegrens leeft en dat kindersterfte nog steeds een groot probleem is. Ook het kastestelsel is nog ter sprake gekomen. Voor ons Europeanen, is het moeilijk te begrijpen dat er zulke grote verschillen zijn in afkomst en milieu, in man en vrouw, maar in India wordt dit alles geaccepteerd. De cultuur in India kun je met recht noemen: Incredible India. Na een dankwoordje van directeur Eric van den Einden hebben wij met z'n drieën een rondje op de markt van Made gemaakt. Op donderdag hebben we thuis met Br. Sebastian wat gesprekken gevoerd en 's-middags hebben wij hem op Schiphol afgezet. Na een binnenlandse vlucht van Amsterdam naar Parijs is hij rechtstreeks naar Bangalore gevlogen. Inmiddels zit hij weer thuis met een lekkere temperatuur van ongeveer 30 graden.



*Meeting met medewerkers van Stichting Volksbelang te Made*

**>> 12 november Beste adoptie ouders en geïnteresseerden,**

Sinds kort heb ik met mijn gezin een jongen en meisje uit 2 dorpen geadopteerd, en via mijn werk 2 kinderen uit weeshuizen. Ontzettend leuk, de foto's van hen hangen in fotolijstjes in de huiskamer en onze zontjes doen erg hun best om hun moeilijke namen uit te spreken en maken graag mooie tekeningen voor ze.

Al gauw kwam ik erachter dat je maar 2 kilo mag versturen per keer, dus als je voor een heel gezin dingen wilt opsturen is het wel een leuke uitdaging om daar zo creatief mogelijk mee te zijn vind ik! Foam was de eerste ontdekking die ik deed, wat heb je daar veel leuke dingen van zeg, en t weegt echt niets!

Wat is nu toch 'Hét pakket' om op te sturen dacht ik...tja 'Hét pakket' dat bestaat niet denk ik, alles is natuurlijk zó welkom.

Maar wat is nu een goede manier om hen te ondersteunen dacht ik naast kleding, toiletartikelen, schrijfwaren, speelgoed enzovoorts? Ik kwam uit bij groentezaden en ben op zoek gegaan naar groentezaden om te versturen. Als groot Marktplaats fan zijnde kwam ik al gauw uit bij een advertentie van Henk de Wit. Hij bood een uitgebreid assortiment groentezaden aan tegen een zeer zacht prijsje! Ik heb hem gemaild en verteld wat ik met de zaden van plan was. Henk vond dit een zodanig goed doel dat hij heeft voorgesteld alle groentezaden te doneren tegen verzendkosten! Een mooier voorstel kon natuurlijk niet, en enkele dagen later werd er een pakket bezorgd met maar liefst 160 zakjes groentezaden!

Binnen nu en enkele weken gaan ze samen met de andere pakketten die ik nu nog aan het samenstellen ben op de post naar India. Er gaat een deel naar de gezinnen die wij ondersteunen, zoveel dat hopelijk het hele dorp er van kan eten straks, en een groot deel is voor de weeshuizen. Het lijkt mij geweldig als het de mensen daar lukt om er mooie groentes van te kweken!

Wie weet is dit een mooi idee voor andere adoptie ouders om zakjes groentezaden op te sturen naar de gezinnen, de meeste zaden wegen ook nauwelijks iets.

Hartelijke groet Annelies van Waveren

**>> 7 november Suzan Stolk bezoekt India en adoptiekind Raja Lakshmi!**

Via haar reisdagboek <http://suus10.waarbenjij.nu/> kunt u haar volgen.

**>> 4 november 2010 is de St. Childrenshome gestart met een tweede organisatie in Zuid- India.**

Het betreft de organisatie DEET. Deze naam staat voor Development of Education and Environment Trust en is opgericht in het jaar 2007. Deze organisatie legt zich toe op ondersteunen van kinderen die bij hun familie in het dorp wonen. Aan het hoofd van deze organisatie staat mevrouw Mrs. Prema Latha. Deze mevrouw heeft zich het lot aangetrokken van al die kinderen die in dorpen wonen en, samen met hun vader of moeder, moeten werken op het land en niet naar school gaan

Dear Friends,

Greetings and prayerful wishes to you from Development of education and environment Trust (DEET), South India.

DEET is a non profit organization dedicated to the service of poor and marginalized children. The organization aims to give children a better life by supporting them for good education and other development needs.

Children below 14 years age constitute 40 percent (400 million) of Indian's population and they are supposed to be the torchbearers of the future, but the ground reality reveals some disturbing trends. About 60 million Indian children under the age of 6 years live below the poverty line, which is the population of United Kingdom. Less than half of India's Children between the age of 6 and 14 years get proper education and every second child in the country is malnourished and ill-treated. There are a million working children in India even today. Children's rights are violated millions of times every day and their future seems bleak. Being voiceless, children cannot make demands and children are not a national priority.

DEET, being a development organization takes various steps to ensure good education and development of poor children in the rural parts of India. The rural families are very poor and still live in subhuman conditions. Most of the parents are illiterates and ignore children's needs as survival is their priority. As an effort to bring SMILES in the lives of the marginalized children DEET has joined hands with STICHTING CHILDRENSHOME, in Netherlands. The organizations together have designed a project called "Helping children to smile". The objective of this project is to help children to have better education and development and thus bring smiles in their lives.

Anyone with little monthly contribution can participate in this project and could make a difference in the lives of a child. The child will directly benefit from your support and it will be intimated to you periodically. You can also get in touch with the child through letters and gifts. You can also meet the child when you visit India. I welcome everyone with big smile to sponsor a poor child and help the child to smile.

Children are innocents and a small help can make them happy and be faithful to your love ever. You can make a child to smile even in a far away place. Please join hands to help poor and marginalized children.

If you have kind words to say, say it now.  
If you have something to give, give it now.  
If you can make someone glad,  
or another less sad, Do it now, do it now.

You have an opportunity to do something good ...  
Helping children to smile. .  
Join hands with us to serve.

With warm regards,

Mrs.Prema Latha,

Executive Director.

#### >> 1 november Suzan Stolk bezoekt India en adoptiekind Raja Lakshmi!

Beste adoptieouders en sponsors,

Alweer een jaar geleden ben ik via internet, terecht gekomen bij de site van Jan en Lia. Het professionele karakter in combinatie met de open communicatie sprak me gelijk aan. Ik heb dan ook niet lang hoeven nadenken over de financiële adoptie van Raja Lakshmi. Wat een prachtig meisje!



Wat zo eigenlijk onschuldig begon, resulteert nu in een rondreis door India en een bezoek aan het weeshuis Pudhu Punal, samen met mijn vader. Een verre reis onderneem je niet zomaar, de wens om als vader en dochter eens de grenzen van Europa te trotseren hadden we al langer. De keuze voor juist deze reis werd zeker beïnvloed door de nieuwsbrieven en reisverslagen van Jan en Lia, maar ook de tekening en foto's die ik van Raja mocht ontvangen. Het kan gewoon niet anders, India is een prachtig kleurrijk land en de bijdrage die wij allemaal via Stichting Childrenshome leveren is iets om gewoon te moeten ervaren.

Onze reis start in het noorden en eindigt in het zuiden, met een kort bezoek aan Raja! In mijn rugzak neem ik naast veel praktische zaken, ook nuttige adviezen mee, zoals: 'je kunt niet voor iedereen zorgen' en 'laat je normen en waarden los'. Tijdens een bezoek aan Jan en Lia hebben we het hier ook nog over gehad. Een planning (zoals een dansles van de kinderen) op dinsdag kan ook gerust een donderdag zijn.....

Over minder dan een week zijn we al in India. Ik heb er ontzettend veel zin in en laat alles lekker over me heen komen. Of dat voldoende is om de cultuurschok de baas te kunnen? Als ik terug ben zal ik het jullie laten weten en alles vertellen over het bezoek aan India, Pudhu Punal en Raja!

Suzan Stolk

#### >> 31 oktober Broeder Sebastian bezoekt Childrenshome.

Op 9 november brengt Broeder Sebastian een bezoek aan Childrenshome. Hij is dan, op uitnodiging van een Deense organisatie op bezoek geweest in Denemarken. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om ons te bezoeken. Op 9 november komt hij in Amsterdam aan en 11 november vertrekt hij weer naar Zuid-India.



#### >> 27 september Kerstactie Childrenshome.

*Maak kinderen blij en steun onze kerstactie.*

Ook deze winter gaan Jan en Lia Mureau van de Stichting Childrenshome hun projecten in Zuid-India bezoeken. Net als voorgaande jaren willen wij alle kinderen die in de vijf weeshuizen verblijven, dit zijn er ruim 300, een kerstgift geven in de vorm van nieuwe kleding en schoolmaterialen. Wilt u hier aan meewerken, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer 1301 37 510 t.n.v. Stichting Childrenshome met vermelding kerstgift.

Een kleine donatie van grote waarde.  
Alvast hartelijk dank voor uw gift.

#### >> 27 september Actie waterpomp afgerond.

De aktie voor de waterpomp voor de kinderen van het weeshuis Pudhu Yugam is afgerond. Dank zij de vele giften en donaties van adoptie-ouders en sponsors hebben wij Brother Sebastian van SJDT laten weten dat hij de broodnodige waterpomp kan bestellen. Alle gulle gevers: Bedankt!!!!

#### >> 16 augustus Donatie Jachthaven en Camping Biesbosch Marina te Drimmelen

De medewerkers en vakantiekrachten van Jachthaven en Camping Biesbosch Marina hebben voor het derde jaar weer een mooi bedrag bij elkaar gebracht wat door hun werkgever is aangevuld tot € 360,- Het bedrag zal besteed



worden aan de actie waterpomp Pudhu Yugam.

Directie en alle medewerkers en vakantiekrachten van de Jachthaven en de Camping heel hartelijk bedankt.

Cor en Margriet, bedankt weer voor jullie inzet!!

#### >> 9 Augustus Diaconale collecte

In het weekend van 3 en 4 juli 2010 was de diaconale collecte in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie bestemd voor de aanschaf van een waterpomp voor het jongensweeshuis Pudhu Yugam in Zuid India. De totale collecte heeft het schitterende bedrag van € 402,78 opgebracht.

Wij willen dan ook iedereen die hier aan mee heeft gewerkt heel hartelijk bedanken.

#### >> 25 Juli Spaarvarken Childrenshome



Afgelopen week hebben we het spaarvarken van onze stichting geslacht. Voor diegene die het niet begrijpen: Jan heeft op zijn massagekamer een spaarpot staan waar cliënten na een massage een kleinigheid in kunnen stoppen. De opbrengst, € 400,20, gaat deze keer naar de actie "Een waterpomp voor Pudhu Yugam"

Iedereen die in het spaarpotje van Childrenshome wat heeft gestopt, bedankt.

#### >> 24 juli Alles of niets

Als ik door het huis loop dan zie ik dat ik bijna alles al heb. Wij hebben 4 tv's, 4 computers, 4 fietsen, 3 auto's, massa's kleren, schoenen, telefoon's, boeken en noem maar op. Wij hebben dus bijna alles. Toch kijken we regelmatig in allerlei folders en aanbiedingen om te kijken of er misschien toch iets is wat we nog niet hebben. Dan valt het op dat er nog genoeg te koop is wat het leven nog aangenamer zou kunnen maken. Dat doen dan toch maar niet wat dat vinden we zonde van het geld. Soms denken we nog wel eens na over ons mooie leventje maar niet te lang want we hebben het nog zo druk. Herkent u iets uit het bovenstaande verhaal? Dan moet je eens luisteren naar de reisverhalen van Jan en Lia die naar India gaan om kinderen in verschillende weeshuizen te helpen. Die hebben een heel ander leven, die hebben bovenstaande dingen allemaal niet. Geen problemen met wat moet ik aan vandaag, geen problemen dat de kleren niet in de kast passen. Geen vragen over waar is mijn schooltas of mijn rugzak. Niemand die een probleem heeft met zijn band van zijn fiets. Niemand die in de rij hoeft te staan of op zijn beurt moet wachten om te douchen. Dat is er namelijk allemaal niet. Geen stromend water, geen kasten, geen fiets om naar school te gaan, als er al een school in de buurt is. Bijna geen tafels en stoelen. Geen rugzak of boekentas om de schoolspullen in te doen. Geen of veel te weinig schoolspullen trouwens ook. Hoogste tijd om daar eens wat aan te doen. Het huidige project loopt voor het jongensweeshuis Pudhu Yugam. Het geld wat binnen komt wordt besteed aan bovenstaande dingen die allemaal hard nodig zijn en het leven van deze jongens een stuk aangenamer zal maken. Elke Euro is er een en u kunt er van op aan dat het geld 100% gebruikt zal worden voor deze jongens.

Een betrokken adoptieouder.

#### >> 17 juli Voor het vierde jaar een geslaagde tomatenactie door leerlingen van Basisschool de Stuijthoek



En weer een geslaagde actie van de leerlingen van de bovenbouw van Basisschool De Stuijthoek in Made. Door het verkopen van tomaten, gratis beschikbaar gesteld door Gebr. Bos te Made, kunnen zij hun vijf financieel geadopteerde kinderen weer een jaar lang ondersteunen. Er is voor maar liefst € 925,00 aan tomaten verkocht.

De Stichting Childrenshome bedankt dan ook de leerlingen en de leerkrachten voor al hun inspanningen. Een speciaal woord van dank voor de Gebr. Bos te Made die de tomaten gratis beschikbaar hebben gesteld.

#### >> 12 juli Adoptieouder bezoekt weeshuis



Omdat ik jaren geleden tijdens een reis in Sri Lanka met eigen ogen gezien heb wat je als individuele Hollander voor niet één kind maar uiteindelijk een heel gezin kunt doen, was ik sindsdien op zoek naar een organisatie waar ik vertrouwen in kon stellen en waarbij ik een persoonlijke relatie met het sponsorkindje kan opbouwen. Vorig jaar kwam ik bij een google actie Jan en Lia van Children's Home tegen. Er zijn inmiddels al veel directe en indirecte contactmomenten geweest met Kavitha en Jan en Lia. Zelfs tijdens mijn wereldreis waarbij Lia mij per mail de post van Kavitha doorstuurde. Ook werd ik met fantastische Brabantse gastvrijheid ontvangen toen ik bij Jan en Lia langsging om de volgende reis te bespreken: voor de tweede keer in mijn leven ga ik naar India en dit keer niet zozeer voor "vakantie" maar

omdat ik heel erg graag Kavitha wil ontmoeten en echt wil ervaren hoe zij leeft, wie haar vriendjes zijn, hoe de dagelijkse gang van zaken is en om er achter te komen wat wij voor de plaatselijke organisatie (kunnen) betekenen. Al eerder was ik tijdens een rondreis in Tamil Nadu en ik weet dus al redelijk hoe het land eruit ziet. Maar om er in ondergedompeld te worden is iets anders. Niet in een hotel slapen en dure toeristische excursies doen, ...nee leven zoals de kinderen daar leven en met Lia, Jan en de broeder mee allerlei bezoeken brengen aan de bijbehorende weeshuizen en belangrijke plekken (zoals de school). Zijn waar je verre sponsorkindje leeft. Op één of andere manier voel ik een verbondenheid met Kavitha en ik wil graag zoveel mogelijk over haar en haar leven te weten komen maar ik ben ook nieuwsgierig naar de plaatselijke organisatie daar: hoe werken ze daar, hoe zijn ze georganiseerd, waar lopen ze tegen aan, hoe vieren ze bijvoorbeeld verjaardagen? Genoeg reden dus voor een ongebruikelijke maar o zo spannende reis! 23 December is het zo ver. Dan vertrekken we met zijn drieën richting Pudhu Punal. Daar zullen we ongeveer 2 weken overnachten en allerlei bezoeken aan andere weeshuizen brengen, zaken regelen en bekijken en zal er voor mij ruimte zijn om tijd met Kavitha door te brengen. Na die twee weken trekken Jan en Lia door naar het weeshuis aan de kust en zal ik (ik ken de kust al) het eerste deeltje van mijn vlucht richting huis maken. Ik blijf dan echter eerst nog zo'n 4 dagen in Chennai (de 4e stad van India) om daar zo mogelijk bij mensen thuis in een B&B te verblijven. Zodoende kan ik nóg meer te weten te komen van het dagelijks leven in India. Ik zal een verslag schrijven van deze reis en hoop dat dit u stimuleert om ook zo'n reis te maken. Zuid India is een prachtig gebied om te bereizen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een hele bijzondere en onvergetelijke ervaring zal worden!!

Groet,  
Daphne Habets

**>> 26 mei Waterpomp voor het weeshuis Pudhu Yugam.**

Tijdens ons laatste bezoek aan het weeshuis Pudhu Yugam hebben we geconstateerd dat er behoefte is aan wat vernieuwing. Het weeshuis is een oud gebouw en de voorzieningen zijn er minimaal. Na overleg met Br. Sebastian hebben we besloten om hier verandering in te brengen. Onze actie dit jaar is dan ook gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de 40 jongens die er verblijven. De opbrengst van deze actie is bestemd voor een waterpomp, een aantal tafels en stoelen, slaapmatjes, koffers (voor het opbergen van hun eigendommen), schoolspullen, rugzakken en kleding.

Met uw hulp kunnen wij hun leefomstandigheden verbeteren.  
Uw bijdrage is welkom op rekening 13 01 37 510 t.n.v. Childrenshome (o.v.v. Weeshuis Pudhu Yugam).

De opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan de kinderen en het weeshuis.

**>> Een bekroning voor het werk van Broeder Sebastian.**

Dear Friends, We, the staffs and beneficiaries of St. Joseph's Development Trust, are very proud to share the happiest news of conferring DOCTORS OF HONOURS to Brother I. Sebastian, FSC. Recognizing his achievements in humanitarian service and for his meritorious excellence in the service of suffering humanity the Senate of University (THE OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR COMPLEMENTARY MEDICINES) has decided to confer upon our beloved Brother the DOCTORS OF HONOURS (Social Worker). This honorary Doctorate will be conferred on the special convocation and awarding ceremony to be held on the 24th April at Bangkok in Thailand.

**MEDICINA ALTERNATIVA**  
Affiliated to

**THE OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY  
FOR  
COMPLEMENTARY MEDICINES**  
(ALMA ATA DECLARATION 1962)



*Reply to :*  
28, International Buddhist  
Centre Road,  
Colombo 6, Sri Lanka.

*Please correspond by e-mail to ensure speedy reply.*  
e-mails : medalta@eureka.lk  
intopenunimed@hotmail.com  
antonjayasuriya@yahoo.com



Ref. No MA/03/10  
Date 25<sup>th</sup> March 2010

Mr. Bro. I. Sebastian, Fsc, MA, MBA,  
Founder – Executive Director,  
St. Joseph's Development Trust,  
Genguvarpatti-625203.  
Periyakulam, Theni,  
Tamilnadu-India.

Congratulations!

**Conferring Doctor of Honours**

It is a pleasure to inform you that the Senate of the University has decided to confer upon you the **Doctor of Honours (Social Worker)** which is a singular honor being conferred on distinguished persons on the basis of their achievements in humanitarian services and merits of excellence.

This Honorary Doctorate will be conferred to you on the special convocation and awarding ceremony to be held on the **24<sup>th</sup> of April 2010 at Hotel Holiday Inn, Bangkok, Thailand**

I look forward to pleasure of meeting up with you and to welcoming you to this event.

Best Wishes,  
Yours Sincerely,



**Prof. Dr. Sir Githanjan Mendis** M.B.B.S, M.D, F.R.C.P, F.C.C.P, Ph.D.  
Chairman



---

University Secretariat : Please address all correspondence to Secretary General O.A.U.C.M. 28, International Buddhist Centre Road, Colombo 06, Sri Lanka.  
Telephone : 0094-11-2366242 Fax : 0094-11-2364168  
International Direct Dial No : 0094-72-244559, 0094-777-885477  
e-mails : intopenunimed@hotmail.com or medalta@eureka.lk or antonjayasuriya@yahoo.com.

This is indeed a big recognition for his career as a social worker and he rightfully deserves this honorary award for his committed service towards the emancipation of the poor and oppressed people in India. We are proud to be members of his organization and grow in his shadow of love and hope. We share this happiness to all the partners and friends and extend our sincere thanks and gratitude to you all for the support and encouragement you have been giving to Brother Sebastian and to his organization.

We invite you to take part in the joy of our organization.

With warm regard and greetings,  
Staffs and Beneficiaries,  
SJDT

#### >> Donatie

Graag willen wij mevrouw Soekhia Jainandusing hartelijk danken voor haar donatie. Helaas is mevrouw Jainandusing niet meer onder ons, maar zij wilde graag dat er een donatie werd gedaan aan de arme kinderen in India. Hermien Gajadin ook bedankt voor het uitvoeren van de donatie. Childrenshome leeft mee met de familie van mevrouw Jainandusing.

#### >> Samenwerking met organisatie SEEDS beëindigd.

Met ingang van 15 februari 2010 is aan de samenwerking met de Organisatie SEEDS in Zuid-India een einde gekomen. De directeur, Hr. Ramachandran heeft zich niet aan afspraken gehouden en geprobeerd om ons te misleiden. Het volgende heeft zich afgespeeld: Voor we de weeshuizen gingen bezoeken hebben we Hr. Ramachandran een mail gestuurd met daarin het verzoek dat tijdens ons bezoek alle 33 kinderen in het weeshuis aanwezig moesten zijn. In het weeshuis Childrenshome aangekomen waren er maar 21 kinderen. Wij hebben hem gevraagd waar de andere kinderen waren. Nou, het was pongalfeest en de kinderen waren een weekendje bij familieleden. Wij hadden echter het idee dat de desbetreffende kinderen niet meer in het weeshuis woonden, ook gezien het aantal bedden die in de slaapzaal aanwezig waren. Enkele kinderen die in de buurt bij familie waren hebben we een bezoek gebracht en op de foto gezet. Van de andere kinderen zou hij foto's via de mail opsturen. Thuis gekomen kregen we op maandag een mail met de foto's. Enkele foto's waren gemanipuleerd en enkele foto's waren twee jaar oud. Hiermee was voor ons de maat vol. Zonder wederzijds vertrouwen is samenwerking niet mogelijk en we hebben deze dan ook met onmiddellijke ingang stopgezet. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid naar onze financiële adoptie-ouders toe en willen alles eerlijk spelen. De Stichting Childrenshome is een organisatie die zich inzet voor kinderen die in weeshuizen verblijven en niet voor kinderen die nog thuis wonen. Onze andere partner, SJDT, in Zuid-India is een betrouwbare partner en met deze organisatie blijven we dan ook samenwerken.

Inmiddels hebben wij alle financiële adoptie-ouders die een kind bij SEEDS financieel hebben geadopteerd ingelicht en uitgelegd wat er aan de hand is. Deze financiële adoptie-ouders vonden het erg jammer maar waren wel blij dat wij open kaart gespeeld hebben.

Ook wij vinden het heel erg jammer dat de samenwerking met SEEDS op deze wijze beëindigd is.

#### >> 5 januari 2010 Woningstichting Volksbelang Made

In de werknemersvergadering van het personeel van Woningstichting Volksbelang in december 2009 is de maandelijkse donatie aan een goed doel besproken. Van een aantal medewerkers kwam het voorstel om het maandelijkse bedrag te verhogen en dit te storten naar de Stichting Childrenshome te Made. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door alle medewerkers en directie van de Woningstichting Volksbelang. Per werknemer wordt namelijk maandelijks een bedrag van het salaris ingehouden en de Stichting Volksbelang verdubbelt dit bedrag. Na overleg met Karin Marijnissen, management assistente van de Woningstichting, is besloten om voor dit bedrag 5 kinderen financieel te adopteren. Wij willen de directie en de medewerkers van de Woningstichting Volksbelang te Made heel hartelijk bedanken voor de financiële adoptie van deze vijf kinderen.

#### >> 2 januari 2010 Kerstgift

Door de adoptie-ouders en andere donateurs is het geweldige bedrag van € 1.325,50 als kerstgift binnen gekomen. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Bedankt!!!

